

01 παραπολιτική

➤ Διάσκεψη Βερολίνου: Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε είσαι στο μενού...

Προφτε...
...trollαπό τον Δημήτρη Ουλή
(dimi.oulis@yahoo.com)Είμαι μαύρος,
μα είμαι βασιλιάς

Διάβασα με πολλή χαρά το τελευταίο βιβλίο του Θανάση Παπαθανασίου «Βασιλιάς και Θερμοστάτης» (εκδ. manifesto) και ένα από τα μελαγχολικά ερωτήματα που αναδύθηκαν μέσα μου από τις σελίδες του πρώτου μελετήματος («Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο οικουμενικός») είναι πόσο δρόμο πρέπει άραγε να διανύσει ακόμα η νεοελληνική ορθόδοξη θεολογία, προκειμένου να φτάσει στις επιγνώσεις του μαύρου βασιλιά, να στοιχειοθετήσει ένα αντίστοιχο οικουμενικό όραμα, να στρατευθεί με τέτοιο ασίγηστο πάθος και τέτοια θεολογική νηφαλιότητα απέναντι στις πολλαπλές εκβλαστήσεις της κοινωνικής αδικίας: το ρατσισμό, την οικονομικο-πολιτική εκμετάλλευση, το μίσος και τις διακρίσεις παντός είδους. Θεωρώ έξοχο το πρώτο μελέτημα του βιβλίου, όχι μονάχα διότι για πρώτη φορά στα σπανά θεολογικά μας πράγματα έχουμε στη διάθεσή μας ένα κείμενο θεολογικά ενημερωμένο και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο για την προσωπικότητα, τη θεολογική σκέψη και το κοινωνικοπολιτικό όραμα του Κινγκ, αλλά και διότι το συγκεκριμένο κείμενο διαθέτει επιπλέον τα χαρίσματα της σαφήνειας, της λογοτεχνικότητας, της επικαιρότητας και –προπάντων– της ανοικτότητας. Της ανοικτότητας, υπό την έννοια ότι αναζητά διαρκώς συναρθρώσεις και εκλεκτικές συγγένειες με συγκεκριμένα στιγμιότυπα της ορθόδοξης βιβλικής και πατερικής παράδοσης, φωτίζοντας έτσι από διαφορετικό δρόμο τις εξεγερσιακές δυνατότητες της παράδοσης αυτής (εκείνες τις δυνατότητες δηλαδή, τις οποίες έχουμε λησμονήσει, πρώτοι απ' όλους, εμείς οι ορθόδοξοι).

Ανάλογες σκέψεις κατέκλυσαν το μυαλό μου διαβάζοντας και το δεύτερο μελέτημα του βιβλίου («Ο Παύλος σημείο αντιλεγόμενο»), το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή μου, μία μεστή και κατατοπιστική σύνοψη του βιβλικού «καζουισμού» στον οποίο κατέφυγε η αμερικανική θεολογία του 19ου αιώνα, προκειμένου να δικαιώσει βιβλικά τη δουλεία και να καταστήσει τον Παύλο απολογητή μίας συγκεκριμένης ηγεμονικής ιδεολογίας. Με γλώσσα σαφή και ευθύβολη, ο Παπαθανασίου μας υποδεικνύει πόσο δυνωτικά παρών είναι ο πειρασμός της ιδεολογικοποίησης του Παύλου σε όλες τις εποχές και από όλα τα στρατόπεδα, αλλά και πόσο αντισταθμιστικά ως προς αυτόν μπορεί να λειτουργήσει μία θεολογία αναστοχαστική και αενάως διαλεγόμενη –ήγουν, μια θεολογία *εσχατολογικά προσανατολισμένη*, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να δικαιώσει κανένα ιδεολογικό μόρφωμα και κανέναν θεσμό του παρόντος κόσμου, εάν αυτός δεν απηχεί τη δικαιοσύνη και το Μέγα Έλεος της Βασιλείας του Θεού.

Τα βάσανα των χειμαζομένων αδελφών μας οποιουδήποτε «χρώματος» θα πρέπει να είναι και δικά μας βάσανα. Ειδάλλως δεν είμαστε χριστιανοί, αλλά κάλπικος παράς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εύχομαι το «Βασιλιάς και Θερμοστάτης» να μην λειτουργήσει ως άλλοθι, αλλά ως *έναυσμα*. Να μην εκληφθεί δηλαδή, ως ένα βιβλίο που «κλείνει», αλλά που *ανοίγει* τη συζήτηση για το μαύρο βασιλιά και την προφητική φωτιά που άναψε το κήρυγμά του. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο συγγραφέας του βιβλίου εργάζεται επισταμένως (και επί δεκαετίες τώρα) προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ας μου επιτραπεί να κλείσω το παρόν σημείωμα, λέγοντας ότι ένα τέτοιο γεγονός καθιστά ακόμα πιο σημαντικό το τελευταίο του συγγραφικό εγχείρημα.

Για τον
Τάσο
Γλantzή■ ΤΟΥ Γιώργου
Αρχοντόπουλου

«Να προσέχετε τις μάσκες, δεν έχω άλλες και δεν κυκλοφορούν πλέον». Διαμαρτυρία κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, έξω από τα γραφεία της εταιρείας στο Συντριβάνι. Άλλη μία από τις πολλές, αλλά σε αυτή εμφανίστηκε ο Τάσος, αεικίνητος όπως πάντα, μας έδωσε μάσκες των Σαμαρά-Βενιζέλου και λεφτά, πολλά λεφτά, χιλιάδες ψεύτικα ευρώ κολλημένα σε ρολά. «Πάμε απέναντι, πάμε να ντύσουμε το Συντριβάνι!» Σε δευτερόλεπτα έχει σκαρφαλώσει στα μάρμαρα, απλώνει τα ρολά, τα στερεώνει, παίρνει και δύο εργαζόμενους από το σωματείο, τους φοράει τις μάσκες, τους δίνει και από μια χούφτα ευρώ, έτοιμη η σκηνή: Η ηγεσία της χώρας έκανε το νερό εμπόρευμα και το πουλάει. Φωτογραφίες, βίντεο, έχει κλέψει για άλλη μια φορά την παράσταση, ο άνθρωπος ορχήστρα, και δε καταλάβαμε και πότε εξαφανίστηκε, είχε και αλλού να πάει να υποστηρίξει κάποιο άλλο κίνημα. Λίγα χρόνια αργότερα πήγαμε με το σωματείο να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο Στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου, ήταν τότε που θα συνδέαμε το νερό της ΕΥΑΘ για τις ανάγκες των προσφύγων. Ξαφνικά ακούμε φωνές, παιδικές, γέμισε ο χώρος κορδέλες, πανό, χρώματα, και ένας Τάσος με την ομάδα του να δισκοδεύει τα προσφυγόπουλα, και αυτά να γελάνε και να παίζουν μαζί του. Η αλληλεγγύη, η δύναμη και το κουράγιο του Τάσου, όλη η στάση



Στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου, Μάρτιος 2016

ζωής του, είναι ένα παράδειγμα για όλους μας, μια πηγή έμπνευσης. Χαμογελαστός και καλοπροαίρετος ακόμη και στα χρόνια της αρρώστιας του, αυτός ήταν που μας έδινε δύναμη. Η αγάπη του για τα παιδιά ατελείωτη, είχε χιονίσει λείε στο σχολείο που δούλευε, και τα παιδιά χαιρόταν που το είχε στρώσει στην αυλή. Μόνο που δεν χιόνιζε άλλο. Ανέβηκε λοιπόν στην ταράτσα, και άρχισε να πετάει χιόνι από εκεί ψηλά, σαν να χιονίζει! Για να δώσει ακόμη μεγαλύτερη χαρά στα παιδιά, στα παιδιά του. Ο Τάσος συνέχισε να «χιονίζει» όταν ο καιρός σταμάτησε, ο Τάσος μπορούσε να κάνει το όμορφο ακόμη ομορφότερο, ο Τάσος έπαιρνε τα σιωπηλά και συνεσταλμένα παιδάκια δίπλα του, τους έδινε ένα κόκκινο μαντηλάκι και τα έκανε βοηθούς του, κάνοντάς τα συμμετοχούς στην τάξη, ο Τάσος έσπειρε την καλοσύνη και την χαρά σε χιλιάδες παιδικές ψυχές μ' ένα αποκλειστικά δικό του τρόπο, ο Τάσος έκανε τον κόσμο μας καλύτερο, τα παιδιά του φορτωμένα με αυτές τις μοναδικές εμπειρίες χαράς ζουν ανάμεσα μας, ο Τάσος ζει γύρω μας μέσα από αυτά.

Σχόλια: και διηγώντας
τα να κλαίς...☉ Κατσαρίδες
χωρίς αναισθητικό

Αυτό που άκουσα προχτές στο Σισμανόγλειο κολλάει σ' αυτά που περιγράφει ο παθών σε ένα εκτενές κείμενο με τίτλο «Απαράδεκτες συνθήκες στον Ευαγγελισμό» το οποίο αξίζει να διαβαστεί («Τα Νέα», 17 Ιανουαρίου 2020). Επί 15 ώρες όρθιος λόγω της πολυκοσμίας στους διαδρόμους των Ιατρικών εξαιτίας της έλλειψη προσωπικού, με καρδιολογικό πρόβλημα, μέχρι να του κάνουν εισαγωγή και να συναντηθεί με τις κατσαρίδες στις τουαλέτες με τα τρύπια παράθυρα του νοσοκομείου!

Στο Σισμανόγλειο, ήμουν μέσα στο ασανσέρ μαζί με δύο γιατρούς οι οποίοι σχολίαζαν ένα έγγραφο που κρατούσαν στο οποίο αναφερόταν ότι οι χειρουργοί ενημέρωναν τη διοίκηση, νομίζω και το υπουργείο Υγείας, ότι δεν έχουν αναισθητικό, πέρα από μια μικρή ποσότητα που κρατούν για κάποιο επείγον σοβαρό περιστατικό, προκειμένου

να χειρουργήσουν τους ασθενείς που περιμένουν στους θαλάμους!

Λαμπρινή Καρα

☉ Αντιτρομοκρατικός θίασος

Εκδήλωση για τα θύματα της τρομοκρατίας υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Τρομοκρατίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (τ. ΠΑΣΟΚ), συντονιστή τον Παύλο Τσίμα (τ. ΚΚΕ) και παρατρεχάμενους ομιλητές μερικούς γνωστούς τρομολόγους δημοσιογράφους από την «Καθημερινή» και «Τα Νέα», κάνα-δυο πανεπιστημιακούς άσχετους με το θέμα, τον αναμάρτητο Ευάγγελο Βενιζέλο (ΚΙΝΑΛ), την παλαιά Μαριέττα Παννάκου (Ν.Δ.), τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη ως ειδικό επί παντός και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνδάη προφανώς λόγω της πρόσφατης δήλωσής του ότι προτίθεται να προχωρήσει σε «αλλαγή ιδεολογίας» στο κρατικό θέατρο! Μια εξωραϊστική εκδήλωση προπαγάνδας φασιστικού τύπου χωρίς κανένα ειδικό για την «τρομοκρατία» με συμμετοχές από μαραμένα άνθη και κηπουρούς της παραπληροφόρησης και της καταστολής.

Λάμπης Κάτσαρης

☉ Τηλεφωνικές αρπαχτές

Τα άνοιγα μηχανικά, όπως ο κάθε ανυποψίαστος θα έκανε λαμβάνοντας ένα sms στο κινητό του. Σωρηδόν τέτοια παρεμφερή μηνύματα, από πενταψήφιους αριθμούς, που θα μπορούσε να εκληφθούν ως διαφημιστικές προσφορές από σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα, τράπεζες ή εταιρίες τυχερών παιχνιδιών που στέλνουν τυφλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για την προσέλκυση πελατών. Όταν, όμως, μου ήρθε ο λογαριασμός φρίκα. Νομίζοντας αρχικά ότι επρόκειτο για λάθος τηλεφώνησα στη Vodafone για να μου πουν ότι έχω λάβει δεκάδες τέτοια sms με τα οποία χρεώνεται κανείς χωρίς καν να έχει απαντήσει, μόνο και μόνο επειδή έφτασαν και καταχωρήθηκαν στο τηλέφωνό του! Έβαλα τις φωνές, ούρλιαξα, αλλά ακόμα τραβιέμαι για να απαλλαγώ από το χρέος το οποίο δημιουργείται με τη συνέργεια των εταιριών κινητής τηλεφωνίας οι οποίες αποκομίζουν μερίδιο από την απάτη! Ποιος ξέρει πόσοι θα πλήρωσαν τις ψευδοχρεώσεις χωρίς να έχουν καταλάβει από τους ήρθαν! Είμαστε μόνοι κι απροσπάτετοι απέναντι στα αρπαχτικά που συνεχώς εφευρίσκουν τρόπους για να μας κατακλέβουν.

I.K.