

03 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.000 ευρώ η «τιμή» της ελευθερίας

Τα πολλαπλά μηνύματα της «παραδειγματικής» τιμωρίας ενός άνεργου που είχε αρνηθεί να πληρώσει διόδια

Εγινε κι αυτό! Η Δικαιοσύνη καταδίκασε πολίτη που είχε αρνηθεί να πληρώσει διόδια Καλαμάτα-Αθήνα. Ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας, Στράτος Δασκαρόλης είναι το όνομά του, άνεργος, καταδικάστηκε σε 40 μέρες φυλακή. Αρνήθηκε τον συμβιβασμό (1.000 ευρώ εν προκειμένω, αυτή είναι η «τιμή» της ελευθερίας του) κι από χτες βρίσκεται στα κρατητήρια της ασφάλειας. Υπερασπίστηκε την άρνησή του να πληρώνει διόδια ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κι επικαλέστηκε το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος. Η απόφαση τού Στράτου, να μην πληρώνει διόδια και να μην δεχτεί τον συμβιβασμό, είναι βαθιά πολιτική. Αντίθετα, η πολιτεία την άρνησή του αυτή την κατατάσσει στις ποινικά κολάσιμες πράξεις...

Οι αλληλέγγυοι συμπολίτες του θέλησαν να αναλάβουν την εξαγορά της ποινής, μα ο Στράτος ήταν κατηγορηματικά αρνητικός! Γι' αυτόν ήταν θέμα παραβίασης του Συντάγματος και της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών μέσα στην ίδια τους την Πατρίδα. Το θέμα δεν είναι προσωπικό του συγκεκριμένου

πολίτη. Αφορά όλους μας, εκείνους που αισθάνονται και βιώνουν με πολλούς τρόπους την ποινικοποίηση των δικαιωμάτων, της πολιτικής δράσης και ανυπακοής, την ποινικοποίηση ακόμη και των διαπροσωπικών σχέσεων. Η καταδίκη του δηλώνει την αποφασιστικότητα του κράτους να επιδείξει πυγμή σε όποιον δεν είναι... νομοταγής -ανεξάρτητα από την οικονομική-κοινωνική του κατάσταση. Όσο πιο αδύναμος ο πολίτης τόσο πιο «αδέκαστο» το κράτος...

Ταυτόχρονα, η ανυπακοή του Στράτου, επαναφέρει αιτήματα που έμειναν ανεκπλήρωτα, ενός λαϊκού κινήματος που πάνω στην άνδρωσή του έμεινε μετέωρο από τη μετάλλαξη ενός κόμματος που άλλα πάλευε και υποσχόταν και άλλα έπραξε και πράττει ως κυβερνών κόμμα με συγκυβερνήτη ένα πολύ μικρότερο ακροδεξιό κόμμα, προς χάριν της δεδηλωμένης... υποταγής του, πλέον, στο σύστημα.

Ο Στράτος με τη στάση του, ξανάβαλε το «μαχαίρι» στην πληγή. Αρνείται να υποταχτεί στις συνέπειες της κοινωνικής και πολιτικής ήττας. Ανήκει στους κοινωνικά ανυπότακτους, σε αυτούς που επιμένουν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο,



πως η κοινωνική και πολιτική «αγρανάπαυση» κάνει κακό στο νου των ανθρώπων...

Η Αριστερά, σε όποια έκφανσή της, κομμουνιστική, ριζοσπαστική, αναρχοαυτόνομη, είχε θέσει με έμφαση τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και της επιτροπείας, ως προμετωπίδα της την πολιτική ανυπακοή.

Το ερώτημα παραμένει και πλανιέται στα κεφάλια των ξεροκέφαλων περιμένοντας ΔΡΑΣΤΙΚΗ απάντηση: Ανυπακοή ή υποταγή; Σωστά; *Εκπ/βόλος Άρτεμις*

Στήλη... άλατος



■ ΤΟΥ Αντώνη Σκλαβενίτη

Σεπτέμβρης καλύτερος από καλοκαίρι

«**Σ**επτέμβρης καλύτερος από καλοκαίρι ρε φίλε. Αυτά είναι». Ο Αχιλλέας Λιαζόταν χαμογελαστός στην πιο κοντινή στην πόλη παραλία. Ο καιρός ήταν όντως καλοκαιρινός και μάλλον ακόμα καλύτερος, γιατί, ενώ την μέρα είχαμε τριανταπεντάρια, τα βράδια δρόσιζε αρκετά και δεν είχε καύσωνα.

«Καλά είμαστε εμείς εδώ. Οι πάνω την πατήσανε και δεν έχουν παραλία κοντινή να πάνε να βάλουν πόδι στην θάλασσα» του απάντησα, ξαναπιάνοντας την αγαπημένη μας κουβέντα των τελευταίων ημερών. Σαν Αθηναίοι, ξέραμε το παραλιακό μέτωπο της Αττικής που είχε πληγεί και σχολιάσαμε συνέχεια, απ' όταν έγινε το ναυάγιο και μετά, την εξάπλωση της μόλυνσης.

«Οι πάνω την πατήσανε και όχι για φέτος, για πολύ καιρό. Δεν υπάρχει κράτος να μαζέψει τη μόλυνση. Και λογικό ρε φίλε, όταν δεν έχεις κυβέρνηση, αλλά επιτροπεία, πολλά δεινά θα συμβούν στη χώρα». Δεν ξέρω αν οφειλόταν στις μπίρες που είχαμε πει, αλλά ο συνδυασμός του καφενεϊακού στυλ που τα έλεγε, με τα σοβαρά επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε, με έκανε να χαμογελάω. «Ολοκληρωτική τοποθέτηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ειπωθεί» τον τσίγκλησα λιγάκι για να συνεχίσει. Ήμουν περίεργος να δω πως θα το πάει. «Είναι ολοκληρωτική γιατί πηγαίνει κατευθείαν στην πηγή του ζητήματος. Και είναι η ίδια κουβέντα που κάνουμε εδώ και χρόνια. Πυρκαγιές που δεν υπάρχουν πυροσβέστες να τις σβήσουν, ναυάγια που δεν υπάρχει μηχανισμός να διασώσει τους ναυαγούς, δρόμοι που έχουν γεμίσει λακούβες, φανάρια στους δρόμους που τους λείπουν τα μισά φώτα. Και ξεπουλάνε ότι μπορεί να ξεπουληθεί μπας και δείξουν πλεόνασμα και δεν μπει ο κόφτης. Και Σκουριές, και Μονή Τοπλού που πριν από 10 χρόνια δεν την θέλανε τώρα την προχωράνε και εξέδρεθα μας κάνουνε στο Νότο, μπας και βγάλουν λίγο πετρέλαιο, ενώ οι κίνδυνοι για μόλυνση είναι πολύ μεγάλοι. Όσο είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, δεν υπάρχει σωτηρία.» Ο Αχιλλέας ξεφύσηξε. Τα είχε πει όλο μονομιάς. Και δεν υπήρχε κάτι άλλο να πούμε.

Αγνάντευα τον ήλιο που έδυε στο βάθος. «Πάμε να φύγουμε, θα πιάσει ψύχρα σε λίγο».

Όλα για όλους

Το commonsfest και το φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τριήμερο φεστιβάλ στην ΑΣΚΤ

Εξήντα τρεις συλλογικότητες, συνεταιρισμοί, κινήματα και δίκτυα από την Ελλάδα και την Ευρώπη, 25 παραγωγοί, 19 μουσικοί, καλλιτέχνες και συγκροτήματα, 10 ακτιβιστές,

παραγωγοί, ερευνητές και δημιουργοί συνευρίσκονται, συζητάνε, σχεδιάζουν και δοκιμάζουν την ανάπτυξη συμπράξεων, συνεργειών, κοινών τόπων, μορφών δράσης, εργαλείων και τεχνολογιών, πολιτικών και μορφών συμμετοχικής πολιτικής δράσης με βάση τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Η συνάντησή τους θα γίνει το τριήμερο 6,7 και 8 Οκτωβρίου στην Σχολή Καλών Τεχνών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της νεοσύστατης Συμμαχίας για τούτο και η επιθυμία των διοργανωτών είναι να αποτελέσει ένα πανηγυρικό σημείο συνάντησης όσων παράγουν και προασπίζουν τα Κοινά, αλλά και ένα εργαστήριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

«Επιθυμούμε», σημειώνουν οι ίδιοι διοργανωτές, «με εφελτήριο το Φεστιβάλ των Κοινών να εκτεθούν κάθε είδους ιδέες, προτάσεις, προκλήσεις και εμπειρίες και να συσταθούν ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη και δοκιμασία παραγωγικών συμπράξεων, πολιτικών, πολιτικής κουλτούρας και θεσμίσεων που αντιστοιχούν και ενδυναμώνουν ολόκληρο το οικοσύστημα των Κοινών. Επιθυμούμε οι δεκάδες δράσεις του φεστιβάλ όχι απλά να αποτυπώνουν τον υπαρκτό κόσμο των Κοινών στην χώρα μας, αλλά να συμβάλουν στον εντοπισμό

των δυνατοτήτων και των προκλήσεων αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισης τους.»

Το πρόγραμμα

Ανάμεσα στις πλούσιες δράσεις του Φεστιβάλ των Κοινών, ξεχωρίζουν:

«Κοινά και Μορφές Ανοικτού Συνεταιρισμού», με τη συμμετοχή του Michel Bouwens (P2P Foundation), του Γιώργου Παπανικολάου και του Αλέκου Πανταζή (P2P Lab), την Παρασκευή 06/10 στις 8:00 μ.μ.

«Πόλη – Δήμος – Κοινά. Εξεγερμένες Πόλεις στην εποχή της κρίσης», συμμετέχει ο Steven Forti (Barcelona en Comu), ο Yavor Tarinski (TRISE - Transnational Institute of Social Ecology) και ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής (Καθηγητής ΑΠΘ, Heteropolitics), το Σάββατο 07/10 στις 8:00 μ.μ.

«Αγώνες για τα Κοινά στην Ελλάδα σήμερα», με εκπροσώπους από το Συντονιστικό ενάντια στο mall στην Ακαδημία Πλάτωνα, το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (Σκουριές), το Πανελλαδικό Δίκτυο Μεσοχώρα Αχελώος SOS και την Πρωτοβουλία «ένα πάρκο για όλους στο Ελληνικό», Σάββατο 07/10 στις 6:00 μ.μ.

Στον χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχει η Γωνιά Αλληλέγγυας που θα συντονίζει ο Σκόρος, με ανταλλακτικό παζάρι ρούχων και βιβλίων, συγκέντρωση φαρμάκων, γραφικής ύλης και σχολικών ειδών.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ www.commonsgo.gr - Συμμαχία των Κοινών

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ • ΕΡΓΑΤΗΡΙΑ • ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ • ΠΡΟΒΟΛΕΣ • ΠΑΙΧΝΙΑ • ΕΚΘΕΣΕΙΣ • ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ • ΣΥΜΠΡΑΞΗ • ΣΥΜΒΑΣΗ • ΠΡΟΒΟΛΗ • ΠΑΙΧΝΙΟ • ΕΚΘΕΣΗ • ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

6/7/8
ΟΚΤΩΒΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20.00
ΜΙΧΕΛ ΒΟΥΒΕΝΣ (P2P FUNDATION)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.00
ΣΤΕΒΕΝ ΦΟΡΤΙ (BARCELONA EN COMU)
/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΣΚΟΥΡΙΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΧΕΛΩΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 18.00
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

ΑΣΚΤ
(Καλών Τεχνών)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256