

# 01 παραπολιτική

**Σχόλια:** και διηγώντας τα να κλαις...

## Όλα καλά στην αποικία...

Η σκηνή με τον Προκόπη Παυλόπουλο να υποδέχεται με τεμενάδες τον Γερούν Ντάισελμπλουμ στο προεδρικό μέγαρο, σφίγγοντας σε μια παρατεταμένη χειραψία και με τα δύο χέρια τον επισκέπτη του, είναι χαρακτηριστική. Ο επισκέπτης «θεσμικά» δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα. Ήταν υπουργός Οικονομικών στη χώρα του, αλλά το κόμμα του «έπαθε ΠΑΣΟΚ», παίρνοντας μόλις 5% από 25%. Ίσως αν είχε θεσμοθετηθεί στην Ευρώπη ο τίτλος του αποτυχημένου πολιτικού της χρονιάς, ο Ολλανδός να αποκτούσε έναν θεσμικό ρόλο. Τώρα, απλά παραμένει –με «βύσμα» Σόιμπλε- «πρόεδρος του Eurogroup» μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε και λήγει η θητεία του. Το Eurogroup, όμως, δεν είναι παρά μια άτυπη εξωθεσμική συνάντηση που η κατάντια της Ευρώπης την αναβάθμισε σε «όργανο» το οποίο αποφασίζει και διατάζει, εκβιάζει, τραμπουκίζει και, αν χρειαστεί, στραγγαλίζει χώρες. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι η πιο κραυγαλέα (ακολουθεί αυτή της Κύπρου) με τον Ολλανδό να παίζει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Κι όμως, ο φερόμενος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τον ρόλο του Ντάισελμπλουμ, ενώ έκανε και προτάσεις για αναβάθμιση του Eurogroup και ίδρυση ενός ευρωπαϊκού ΔΝΤ... Το μόνο που μένει να αναρωτηθεί κανείς είναι αν η γελοιότητα ξεπερνά τη δουλοπρέπεια ή το ανάποδο. Παρόμοιο το κλίμα και στην συνάντηση με τον Τσίπρα, ενώ συναντώντας τον Τσακαλώτο (φουλ πρόγραμμα είχε στην Αθήνα ο κ. «πρόεδρος») αναρωτήθηκε γιατί λείπει το πορτρέτο του Βαρουφάκη δίπλα σε αυτά των άλλων υπουργών Οικονομικών, σε μια υπεροπτική και υποκριτική επίδειξη άνεσης και για όσα συνέβησαν τότε. Όλα καλά στην αποικία, λοιπόν... Άλλωστε, και ο ίδιος ο Ντάισελμπλουμ έκανε λόγο για «καθαρή έξοδο» της Ελλάδας από τα μνημόνια, καταργώντας και την τελευταία αμφιβολία για την ποιότητα αυτής της «εξόδου»...



### ○ Ιστορική μοναδικότητα

Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ψάχνουν να βρουν έστω μια θέση που κράτησε ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ από το πολυσέλιδο πρόγραμμα με το οποίο κέρδισε τις εκλογικές αναμετρήσεις και δεν θα βρίσκουν ούτε μία!

Κι όταν προσπαθήσουν να τον εντάξουν σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες που ανήκουν τα ευρωπαϊκά κόμματα, θα δι-

απιστώσουν ότι αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία από μόνος του, γιατί ποτέ άλλοτε στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού δεν υπήρξε κόμμα που να καταπατήσει το πρόγραμμά του, να αθετήσει τις εξαγγελίες του και να ακυρώσει τις παγιωμένες θέσεις του σε ποσοστό 100%!

Τελικά, ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ γράφει μοναδική ιστορία, έστω κι από την ανάποδη.

*Κώστας Σαλαμάς*

### ○ Ξεφτίλα και βρώμα

Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το καλύτερο «μοντέλο» που δημιούργησε η ευρωπαϊκή Αριστερά από το 1990 και είχε αναστατώσει τα παγκόσμια κέντρα των τοκογλύφων, θα είχε αυτή την κατάληξη, ούτε ο πιο δογματικός κομμουνιστής και ο πιο φανατισμένος δεξιός δεν θα το φαντάζονταν. Να στήνεται ολόκληρη φάμπρικα ξεπλύματος του άθλιου Καμένου (τι να του πρωτο-

μαρτηρήσεις!) και του πιο ανοικτομάτη μηχανορράφου Πασόκου Κουρουμπλή, που ο ένας πάει λέει στο καζίνο με τα λεφτά του κι ο άλλος χορεύει μπροστά στον πλοιοκτήτη του μαυραγορίτικου πλοίου (η σύζυγός του ανέβασε το σχετικό βίντεο στο fb!) που μόλυνε όλο το Σαρωνικό, ξεπερνάει κάθε αριστερή ή δεξιά φαντασία. Από τον πρωθυπουργό και τα πρόβατα-βουλευτές μέχρι τις εφημερίδες-κολαούζους της εξουσίας. Ξεφτίλα και βρώμα που δεν καθαρίζει ούτε με όλα τα πλυντήρια του κόσμου.

*Κώστας Ρούσσος*

### ○ Άντε να τελειώνετε

Αφού εξυγίαναν τα νοσοκομεία, δεν εξυγιάνουν λιγάκι και το χρόνο αναμονής που έχουν οι ασθενείς που περιμένουν επί μήνες για να πάρουν σειρά για μια αξονική ή μαγνητική τομογραφία; Καθημερινά μαθαίνουμε για ανθρώπους που η καθυστέρηση στην εξέταση μπορεί να τους κοστίζει τη ζωή και δεν έχουν λεφτά για να πάνε σε ιδιωτικά κέντρα. Χαρακτηριστική της κυβερνητικής αφασίας, εντελώς άλλη εικόνα απ' αυτή που παρουσιάζει ο πλασιέ υπυπουργός Υγείας, είναι η αρνητική θέση που εξέφρασε το ΔΣ του Ευαγγελισμού για τη δωρεά ενός αγγειογράφου. «Θα αυξηθεί ο αριθμός των πράξεων», γράφουν, και «με δεδομένα τα ανελαστικά όρια πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και τους ελέγχους που καθημερινά υφίσταμεθα για τη συγκράτηση δαπανών» και ο νοών νοετώ.

Δηλαδή, αν δεχτούμε τη δωρεά θα εξυπηρετούμε περισσότερους ασθενείς και δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα αφού συνεχώς μας κάνουν περικοπές! Κατά ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όσο γρηγορότερα ξεμπερδεύουμε με τους σοβαρά ασθενείς τόσο καλύτερα προχωράει η εξυγίανση του συστήματος. Τι πιο σαφές. Γιατί, λοιπόν, να μην ανακοινώνει αύξηση κερδών κατά 51,16% φέτος το «Υγεία»; Το μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι καλά!

*Λάμπρος Τόκας*

*Μίνα Βλάχου*



## μπαγλαμάδες

### Τι φοβάται ο κ. Καμένος και «πούλησε» τις θέσεις των ΑΝΕΛ;

Υπάρχουν δυο πολύ σοβαρά ερωτηματικά που ορθώνονται μπροστά στον κ. Καμένο μετά τη στροφή που έκανε το κόμμα του στο θέμα της αλλαγής φύλλου και της Τουρκικής Μειονότητας χτες. Και τα ερωτηματικά

μπορεί να αγγίζουν και ευαισθησίες της Δικαιοσύνης. Αλλιώς θα ήθελε ο ίδιος την Εξεταστική. Όπως κάθε αθώος.

Πρώτο ερωτηματικό: Αν ο κ. Καμένος είναι αθώος και δεν έχει παραβιάσει κανέναν νόμο και καμιά κανονικότητα και δεν έχει να κρύψει τίποτε από τις επαφές του με τον καταδικασμένο ναρκέμπορο κ. Παννουσάκη, ποιος ο λόγος να υποχωρήσει από τις βασικές ιδεολογικές θέσεις το κόμμα του και υπαναχωρώντας να παραχωρήσει την ψήφο του στην κυβέρνηση για τα «λεπτά» θέματα της σεξουαλικής συμπεριφοράς και της μουσουλμανικής μειονότητας; Από αυτά τα δύο θέματα αντλεί πολλές ψήφους από το εκλογικό του ακροατήριο. Επομένως, η υπαναχώρησή του (κοινώς κωλοτούμπα) μπορεί να του στοιχίσει τον αποκλεισμό του κόμματός του από τη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Τόσο κρίσιμο ήταν για τον ίδιο να τον καλύψει η κυβέρνηση;

Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν να υπερασπιστεί στη Βουλή την αθωότητά του στις δύο υποθέσεις Παννουσάκη και –δευτερευόντως- Λονδίνου. Αν είναι αθώος, ποιος ο λόγος «πληρωμής» ανταλλαγμάτων, και μάλιστα τόσο ακριβών, στους υπερασπιστές του; Το καθήκον τους έκαναν προς τον συγκυβερνήτη τους.

Δεύτερο ερωτηματικό: Ο κ. Καμένος προθυμοποιήθηκε μόνος του να «πουλήσει» τις ιδεολογικές θέσεις του κόμματός του έναντι της υποστήριξης που του έδωσε η κυβέρνηση ή υποχρεώθηκε από την κυβέρνηση να το κάνει προκειμένου να τύχει υποστήριξης;

Και τα δύο ερωτήματα συνοψίζονται στο εξής απλό ένα: Τι φοβάται ο κ. Καμένος, τι έχει να κρύψει και ανταμείβει τόσο πλουσιοπάροχα τους -προσωρινούς- σωτήρες του;

*Γιώργος Παπαδόπουλος Τετράδης*