

## 03 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

# Εγκλήματα σε βάρος των εργαζόμενων εν ώρα εργασίας

Κυβέρνηση και εργοδοσία υπεύθυνες για τα εργατικά «ατυχήματα», για τους θανάτους και τους τραυματισμούς

■ ΤΟΥ Παύλου Δερμενάκη

**Η** κυβέρνηση εγκληματεί σε βάρος του λαού με πολλαπλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι θάνατοι και οι συνοδευτικές συνέπειες λόγω των εργατικών «ατυχημάτων». Η ευθύνη-συμμετοχή της κυβέρνησης σε αυτή την κατάσταση εστιάζεται στη διάλυση της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζόμενων, η ουσιαστική ανυπαρξία της Επιθεώρησης Εργασίας και η πλήρης ανοχή στην ασυδοσία του κεφαλαίου στην προσπάθειά του να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του.

### Η αυξητική πορεία

Τα στοιχεία: Κατ' αρχήν να διευκρινίσουμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για «προμελετημένα εγκλήματα» καθώς με επιλογή των εργοδοτών με την ανοχή της κυβέρνησης δεν τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και το «ατύχημα» στις περιπτώσεις των εργατικών πρέπει να μπαίνει σε πολύ χοντρά εισαγωγικά.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί βλέπουμε την αυξητική πορεία των μεγεθών στο διάστημα 2021-2023. Ουσιαστικά μετά το λοκ-ντάουν της πανδημίας παρατηρείται διαρκής αύξηση στο θέμα των δηλωμένων ως «ατυχημάτων» και των καταγεγραμμένων «δυστυχημάτων» (θάνατοι). Παράλληλα στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο αριθμός των σοβαρά τραυματισμένων κατ' έτος. Για το 2024 δεν υπάρχει ακόμα η επίσημη καταγραφή. Όμως από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει αβίαστα ότι συνεχίστηκε και κατά το έτος αυτό η δραματική αύξηση των μεγεθών. Σύμφωνα με αυτά τα δηλωθέντα εργατικά «ατυχήματα» φαίνεται ότι ξεπέρασαν τις 14.000 και οι θάνατοι τους 150. Επιδείνωση με δραματικό τρόπο παρουσιάζεται το 2025, όπως προκύπτει από τον πίνακα 2. **Η χαμηλή αξιοπιστία των στοιχείων:** Τα παραπάνω στοιχεία υποεκτιμούν την πραγματική κατάσταση όσον αφορά τα «ατυχήματα» στους χώρους εργασίας. Κατ' αρχήν η εργοδοσία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να μην

δηλωθούν τα συμβάντα. Ακόμα όμως και αυτά που δηλώνονται υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που εμφανίζονται στις ελληνικές στατιστικές και συνεπώς ανάλογα ισχύουν για το τι στοιχεία παρουσιάζει η Χώρα στην ΕΕ.

1) Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» συγκριτικά με τα ανάλογα της ΕΛΣΤΑΤ είναι πολύ υψηλότερα (παραπάνω από υπερδιπλάσια) και για τα «ατυχήματα» και για τους θανάτους.

2) Σαφέστατα τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» σε σχέση με τα ανάλογα της ΕΛΣΤΑΤ είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, καθώς παρουσιάζονται με βάση τις πραγματοποιούμενες δηλώσεις εργατικών «ατυχημάτων» που γίνονται στην ίδια. Όμως από εκεί και μετά υπάρχουν ερωτηματικά. Ενδεικτικά στην Έκθεση για το 2022 παρουσιάζονται συνολικά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα για τα έτη 2020-2022 αντίστοιχα 89, 100, 103. Στην έκθεση του 2023 τα νούμερα 100 και 103

(το 2020 έχει αφαιρεθεί από την τρέχουσα τριετία) γίνονται 46, 46 και μπαίνει το νέο έτος 2023 με 47. Το πως μειώθηκαν οι θάνατοι από εργατικά ατυχήματα στο μισό ένα χρόνο μετά μόνο αυτοί ξέρουν!

**Η έλλειψη / ανακρίβεια των στοιχείων:** Τα προαναφερθέντα στοιχεία, ειδικά όσον αφορά τους θανάτους αλλά και την σοβαρότητα της κατάστασης των εκάστοτε θυμάτων, είναι πολύ υποτιμημένα καθώς δεν υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης των περιπτώσεων αυτών και πως καταλήγουν στο τέλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πολυδιαφημισμένη «ψηφιακή» Ελλάδα 2.ο στις παραπάνω καταγραφές θανάτων δεν περιλαμβάνονται όσοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε εργατικό «ατύχημα» και αργότερα πέθαναν, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της υγείας τους μετά το ατύχημα. Επίσης στις μετρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις α) εργαζόμενων με ουσιαστικά εξαρτημένη εργασία οι οποίοι εμ-

φανίζονται με βάση τα παραθυράκια της διάτρητης πλέον νομοθεσίας ως αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, β) οι ανασφάλιστοι (μαύρη εργασία, γ) οι εργάτες γης, οι ναυτεργάτες και οι εργάτες ορυχείων. Τέλος στις ελληνικές στατιστικές δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες και οι θάνατοι που προέρχονται από επαγγελματική νόσο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας έχουμε περίπου 400-450 θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες που χαρακτηρίζονται «κοινή νόσος». Με αυτούς τους τρόπους τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία απέχουν πολύ από την οδυνηρή πραγματικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΓΣΕΕ μιλά για εκρηκτική κλιμάκωση των θανάτων στην εργασία το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα έρευνα στην οποία συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, υπολογίζει ότι οι θάνατοι στη χώρα μας από επαγγελματικές νόσους φθάνουν τις 2.500 χωρίς να αναφέρονται ή να καταγράφονται από κανένα αρμόδιο φορέα. Φυσικά αυτό το μέγεθος δεν έχει καμία σχέση με τις επίσημες ελληνικές στατιστικές.

Συμπερασματικά όσον αφορά τα μεγέθη που συνδέονται με τα εργατικά «ατυχήματα» τόσο από πλευράς κυβέρνησης, με τον τρόπο οργάνωσης, συλλογής και επεξεργασίας των σχετικών στατιστικών στοιχείων, όσο και η εργοδοσία για προφανείς λόγους αποκρύπτουν/υποβαθμίζουν συνειδητά τα πραγματικά στοιχεία. «Το 2024 θα είναι χρονιά δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία»

### Οι κυβερνητικές ευθύνες

1) Η κοροϊδία του λαμβάνουμε μέτρα: Με δεδομένη την δραματική αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων» και των θανάτων από αυτά για το 2023, η κυβέρνη-

