

02 διεθνή

Μέση Ανατολή: Όλα στον αέρα

Ανακατάληψη του νότιου Λιβάνου από τους άοπλους κατοίκους του!

■ του Γιώργου Αναστασίου

Καθημερινά επιβεβαιώνεται ο νέος Λιβανέζος πρόεδρος που, αν και φιλοδυτικός, είχε πει πρόσφατα ότι «το Ισραήλ μας έχει συνηθίσει να αποφεύγει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει». Καταρχήν, οι κατοχικές δυνάμεις έχουν στρογγυλοκάτσει βαθιά μέσα στην... απελευθερωμένη Συρία, κι ας καταδικάζει ο ΟΗΕ την παραβίαση των συμφωνηθέντων και του διεθνούς δικαίου. Έπειτα, στον Λίβανο το σιωνιστικό παρακράτος παραβιάζει αδιάκοπα την κατάπαυση του πυρός, από την πρώτη μέρα της: είναι καθημερινές οι ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις, ιδίως στον Νότο και στην κοιλάδα Μπεκάα. Μόλις χθες βομβάρδισε, για δεύτερη φορά, την παραμεθόρια κωμόπολη Τζάντα, προσθέτοντας 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στις εκατόμβες αμάχων που έχει προκαλέσει και στον Λίβανο. Και φυσικά, όπως προέβλεπαν ακόμη και στελέχη του ΟΗΕ*, οι εισβολείς δεν αποσύρθηκαν από το λιβανέζικο έδαφος την περασμένη Κυριακή 26/1, παρόλο που αυτό προέβλεπε

η συμφωνία εκεχειρίας. Βέβαια οι Λιβανέζοι κάτοικοι των πόλεων και χωριών που θα έπρεπε να απελευθερωθούν την περασμένη Κυριακή δεν έκασαν με σταυρωμένα χέρια. Πορεύτηκαν κατά δεκάδες χιλιάδες προς τα σπίτια τους, και μάλιστα ανεμίζοντας σημαίες της Χεζμπολά. Αν και άοπλοι, διαπέρασαν ορμητικά τα οδοφράγματα των εισβολέων: σε 24 νεκρούς αμάχους και 124 τραυματίες ανέρχεται ο απολογισμός αυτής της συγκλονιστικής, άνισης αλλά νικηφόρας μάχης της περασμένης Κυριακής! Πολλά ισραηλινά ΜΜΕ φάνηκαν σοκαρισμένα από την αποφασιστικότητα και την αυτοθυσία των άοπλων Λιβανέζων, γράφοντας: «Οι Λιβανέζοι του Νότου επιστρέφουν στα σπίτια τους υψώνοντας σημαίες της Χεζμπολά. Πότε και πώς θα επιστρέψουν οι Ισραηλινοί στο βορρά;». Πράγματι, άλλο το κουράγιο του Λιβανέζου που γυρνά πάση θυσία στον τόπο του, κι άλλο του ακροδεξιού σιωνιστή εποίκου που άφησε πίσω του τα κλεμμένα. Άλλωστε γιατί να επιστρέψει στον Βορρά όταν

μπορεί ατιμώρητα να «απελευθερώσει» ένα παλαιστινιακό σπίτι στην Ιερουσαλήμ;

Σχέδια εθνοκάθαρσης α λα Τραμπ

Για την ώρα τηρείται η άλλη εκεχειρία, στη Γάζα – με τη Δυτική Όχθη και την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ να βιώνουν γι' αυτό την εκδικητική μανία του κατακτητή. Τι θα συμβεί στη Γάζα μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή αιχμαλώτων, είναι άγνωστο, αν και σχεδόν όλοι υποψιάζονται πως το Ισραήλ θα τιμήσει και εκεί την υπογραφή του όσο την τιμά και στον Λίβανο... Άλλωστε αυτήν την εβδομάδα μπήκε άμεσα στο παιχνίδι για το μέλλον της Γάζας και το βαρύ πυροβολικό: ο Τραμπ αυτοπροσώπως. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη διακηρυγμένη και κυνική περιφρόνησή του για ένα διεθνές δίκαιο το οποίο θεωρεί ασύμφορο για τις ΗΠΑ, είπε ότι αναμένει από την Αίγυπτο και την Ιορδανία να «υποδεχθούν» τους κατοίκους της Γάζας, ώστε να «νοικοκυρευτεί το εργοτάξιο» της Δωρίδας! Εθνοκάθαρση και με τη βούλα της Ουάσιγκτον δηλαδή.

Πάντως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξακολουθεί να διαβουλεύεται...

Φυσικά οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Ιορδανίας εξέφρασαν την κάθετη διαφωνία τους: «Δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια αδικία» είπε ο Αιγύπτιος πρόεδρος αλ-Σίσι, ενώ ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα δήλωσε πως «οι Παλαιστίνιοι πρέπει να παραμείνουν στα εδάφη τους και να υλοποιηθεί η λύση των δύο κρατών». Και οι δύο τρέμουν τις επιπτώσεις μιας ανοιχτής συνθηκολόγησής τους με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όμως ο Τραμπ δεν δείχνει κατανόηση, ούτε υπομονή: «Κάνουμε πολλά για την Αίγυπτο και την Ιορδανία», είπε, «άρα θα κάνουν αυτό που θέλουμε!» Από μια άποψη, ίσως είναι καλό που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εννοεί να καταλάβει. Μια πιο ευέλικτη στάση, που επιπλέον θα έδινε αόριστες υποσχέσεις για «παλαιστινιακό κράτος», θα ήταν πιο αποτελεσματική – κι άρα πιο επικίνδυνη για τους λαούς της περιοχής.

* «Εύθραυστες εκεχειρίες» (φύλλο 715).

Ένα νέο έπος μέσα στα ερείπια

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα ήταν απότοκο της αδυναμίας της Δύσης και του σιωνισμού να συνθλίψουν το αντιστασιακό πνεύμα του Παλαιστινιακού λαού, παρά τη γενοκτονία και τα βαρύτατα πλήγματα που επέφεραν στους Παλαιστίνιους και τους συμμάχους τους. Άσχετα με το εάν θα διατηρηθεί, τώρα δίνει ζωή σε ένα νέο έπος που ξεδιπλώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες στα αιματοβαμμένα χώματα της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της Ιερουσαλήμ. Η μία πτυχή του είναι τα ποτάμια εκατοντάδων χιλιάδων βασανισμένων ανθρώπων που επιβίωσαν της γενοκτονίας και επιστρέφουν αποφασιστικά στις γειτονιές και τα χωριά όπου κάποτε βρισκόταν τα σπίτια τους. Ξεκινούν από ερείπια, βαδίζουν ανάμεσα σε ερείπια, καταλήγουν σε ερείπια. Κι αρχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια για να ανακαλύψουν τα παιδιά και τους γονείς τους που θάφτηκαν κάτω από τα βομβαρδισμένα χαλάσματα. Είναι η γη τους, και σ' αυτήν σχεδιάζουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Η δεύτερη πτυχή του έπους ξετυ-

λίγεται στην ανταλλαγή ομήρων. Αδιαφορώντας για τις απειλές των γενοκτόνων, χιλιάδες μαζεύονται για να «ξεπροβοδίσουν» τους ισραηλινούς ομήρους που ανταλλάσσονται με φυλακισμένα γυναικόπαιδα, αλλά πλέον και με μαχητές του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Η «διαλυμένη» Χαμάς χορογραφεί την παράδοση των ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, και οι χαροκαμένοι Παλαιστίνιοι επευφημούν τον παρατεταγμένο αντιστασιακό στρατό. Κι έπειτα, στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ πάλι χιλιάδες άνθρωποι αγνοούν τις απειλές και υποδέχονται τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους με χορούς, συνθήματα και τεράστιες αγκαλιές. Τα σύντομα βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο με σκηνές από αυτές τις καταλυτικές συναντήσεις των φυλακισμένων με τον λαό τους και τις οικογένειές τους (σε ένα από αυτά μια 20χρονη συναντά για πρώτη φορά τον πατέρα της!) δίνουν μια γεύση από κάτι που δύσκολα περιγράφεται. Δηλαδή το φρόνημα αυτού του αδούλωτου λαού.

Ανάμεσα στους απελευθερωμένους είναι και η Χαλίνα Τζαράρ, εκλεγμένη βουλευτίνα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), μόνιμα στοχοποιημένη από το κατοχικό κράτος. Η ιστορία της είναι χαρακτηριστική: Συνελήφθη το 2015 και απελευθερώθηκε μετά από 14 μήνες. Φυλακίστηκε εκ νέου το 2017 και παρέμεινε εγκλειστική επί 20 μήνες ως «διοικητική κρατούμενη» (δηλαδή χωρίς δίκη). Έξι μήνες συνελήφθη ξανά και φυλακίστηκε επί ενάμιση χρόνο, οπότε «δικάστηκε» από στρατοδικείο. Τελικά απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο 2021. Νέα σύλληψη τα Χριστούγεννα του 2023, και πάλι φυλάκιση χωρίς δίκη έως την απελευθέρωσή της τώρα, με την ανταλλαγή. Στη φωτογραφία επάνω, μετά την αποφυλάκισή της το 2021. Κάτω, μετά την τωρινή απελευθέρωσή της... Έγραφε ο *Δρόμος* τον περασμένο Νοέμβριο για τις εξοντωτικές συνθήκες φυλάκισης της Χαλίνα Τζαράρ: «Εδώ και 94 ημέρες κρατείται σε απόλυτη απομόνωση σε έναν μικροσκοπικό “τάφο” διαστάσεων 2,5x1,5 μέτρων με ένα τιμεντένιο κρεβάτι,



χωρίς φως και χωρίς εξαερισμό... Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Τζαράρ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξαπλώνει στο πάτωμα, προκειμένου να καταφέρει

να αναπνέει από τη χαραμάδα στο κάτω μέρος της πόρτας του κελιού της». Η Χαλίνα Τζαράρ είναι η Παλαιστίνη: αντέχει τα πάντα, εκτός από το να λυγίσει.