

02 διεθνή

Υπεργολάβοι της Μοσάντ Η μαλαισιανή εφημερίδα *New Straits Times* αποκάλυψε ότι τον προηγούμενο μήνα ομάδα ντόπιων, που στρατολογήθηκε από την ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ, απήγαγε και βασάνισε Παλαιστίνιο που ζει στη Μαλαισία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ομάρ Αλμπεμπάισι βρισκόταν με έναν άλλο Παλαιστίνιο φίλο του έξω από εμπορικό κέντρο της μαλαισιανής πρωτεύουσας Κουάλα Λουμπουρ όταν ομάδα αγνώστων τον άρπαξε και τον έβαλε σε βανάκι. Ο φίλος του ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, δίνοντας τα στοιχεία του οχήματος των απαγωγέων. Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και τους απαγωγείς σε ξενοδοχείο κοντινής περιοχής. Εκεί έπιασαν επ' αυτοφώρω τους απαγωγείς να βασανίζουν τον Παλαιστίνιο βάσει οδηγιών που έπαιρναν από ισραηλινούς πράκτορες μέσω... τηλεδιάσκεψης. Έντεκα απαγωγείς συνελήφθησαν και αυτήν την εβδομάδα ξεκίνησε η δίκη τους, όπως δείχνει και η σχετική φωτογραφία από την μεταφορά τους σε δικαστήριο της Κουάλα Λουμπουρ. Πρόκειται για το τελευταίο γνωστό «κατόρθωμα», υπεράκτιο αυτή τη φορά, της υπεράνω νόμων εγκληματικής οργάνωσης που ακούει στο όνομα Μοσάντ.



Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά...

■ ΤΟΥ Γιώργου Αναστασίου

Οι ωριμότεροι σε ηλικία μπορεί να θυμούνται αυτό το τραγούδι του Κοινούση, που είχε γίνει γκραν σουξέ στη δεκαετία του 1970. Θα ταίριαζε πάντως να παίζει ως «μουσικό χαλί» καθώς ανέβαιναν στην εξέδρα για κοινή συνέντευξη Τύπου ο νέος πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον και ο Νορβηγός γενικός γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτοί οι δύο είναι φιλαράκια μεταξύ τους, δεδομένου ότι ο Κρίστερσον είναι δεξιός (εξάλλου έγινε πρωθυπουργός χάρη στη στήριξη της κατά τα άλλα επάρατης σουηδικής Ακροδεξιάς), ενώ ο Στόλτενμπεργκ ως γνωστόν είναι... αριστερός (στα νιάτα του μάλιστα διαδήλωνε κι αυτός εναντίον του NATO). Σίγουρα όμως είναι και οι δύο καλά φιλαράκια του Ερντογάν: ίσως ο Σουηδός θέλοντας και μη, αλλά ο Νορβηγός σίγουρα είναι με την καρδιά του.

Έτσι η κοινή συνέντευξη Τύπου εξελίχθηκε σε εμετική σουηδική δήλωση υποταγής προς τη νεο-Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς η ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO εξαρτάται από τον Σουλτάνο. Ο νέος πρω-

θυπουργός της Σουηδίας –που κατά τα άλλα δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της για θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων– διαβεβαίωσε λοιπόν εκ νέου την Άγκυρα ότι είναι προσηλωμένος στην πλήρη ικανοποίηση όλων των τουρκικών απαιτήσεων, την οποία είχε ήδη συμφωνήσει η προηγούμενη, «προοδευτική» σουηδική κυβέρνηση (καθότι στη Σουηδία υπάρχει διακομματική υποστήριξη σε... θέματα αρχών).

«Η τριμερής συμφωνία καθιέρωσε νέα πλαίσια συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και παίρνουμε στα σοβαρά τις δεσμεύσεις μας, υιοθετώντας τώρα μια νέα νομοθεσία που θα μας δώσει τα μέσα να αποδείξουμε ότι εκπληρώνουμε όσα υποσχεθήκαμε», είπε ο κύριος Κρίστερσον, προσθέτοντας ότι «είμαι έτοιμος να επισκεφθώ την Άγκυρα το συντομότερο δυνατόν». Κοινώς, κλάψτε τους Κούρδους και Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες που νόμιζαν ότι βρήκαν άσυλο στην «πολιτισμένη» Σουηδία, κλάψτε και το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στην Τουρκία λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εισβολής-κατοχής ξένων εδαφών. Περρασμένα-ξεχασμένα!

ΤΟ ΕΤΕΡΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ, ο... αριστερών

καταβολών Νορβηγός, βρήκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου την ιδανική ευκαιρία να εξυμνήσει ακόμη μια φορά τον Σουλτάνο, να συμφωνήσει ότι οι απαιτήσεις του είναι δικαιολογημένες, και άρα να χειροκροτήσει την εκβιαστική συμφωνία που ο τελευταίος επέβαλε σε Σουηδία και Φινλανδία προκειμένου να καταδεχθεί την ένταξή τους στον οργανισμό ένοπλης υπεράσπισης των Δυτικών Αξιών – κοινώς NATO (κι ας χαριεντίζεται ο ίδιος και με τη ρωσική αρκούδα). Είπε λοιπόν, κοιτώντας στα μάτια τον δεξιό Σουηδό πολιτικό άνδρα, και ελέω Ακροδεξιάς πρωθυπουργό:

«Καλωσορίζω την αφοσίωσή σας στην τριμερή συμφωνία μεταξύ της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Τουρκίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι σημαντική, όπως συμφωνούμε και στην ανάγκη να ικανοποιηθούν οι δικαιολογημένες ανησυχίες της Τουρκίας. Καλωσορίζω τα μεγάλα και σταθερά βήματα που κάνει η Σουηδία για να εφαρμόσει την τριμερή συμφωνία, καταρχήν τερματίζοντας όλους τους περιορισμούς για τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, κι έπειτα ενισχύοντας σημαντικά τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, απαγορεύοντας τη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το ΡΚΚ και προωθώντας έναν κοινό μηχανισμό για την ταχεία έκδοση [στην Τουρκία] καταζητούμενων για θέματα τρομοκρατίας».

Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν έχει αρκετά όψιμα φιλαράκια, αλλά λίγα καλά όπως ο νυν γενικός γραμματέας του NATO. Ο οποίος ξεπερνά σε ανοιχτό φιλοτουρκισμό ακόμη και τον αείμνηστο Ολλανδό Γιόζεφ Λουνς, τον μακροβιότερο γενικό γραμματέα του NATO (1971-1984). Για τον οποίο πάλι οι ηλικιακά ωριμότεροι θα θυμούνται ότι δεν έκρυβε ποτέ τα ανθελληνικά αισθήματά του...



γυρίζει

Ετοιμάζονται πάλι να τη «σώσουν»

Περί Αιτίς ο λόγος, όπου ο λαός δεν λέει να αποσυρθεί από τους δρόμους και συνεχίζει να διαμαρτύρεται – αν και βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών: από τη μια της αιματηρής κυβερνητικής καταστολής κι από την άλλη της τρομοκρατικής δράσης μαφιόζικων και παρακρατικών συμμοριών που ελέγχουν ολόκληρες περιοχές. Τώρα οι δοτοί ντόπιοι κυβερνήτες, βλέποντας την αδυναμία τους να φιμώσουν και να συντρίψουν τον λαϊκό ξεσηκωμό, ζητούν ανοιχτά κι άλλη «βοήθεια από το εξωτερικό», δηλαδή μεγαλύτερη ξένη στρατιωτική επέμβαση. ΗΠΑ, Γαλλία και άλλοι (που στο πρόσφατο παρελθόν πρωταγωνίστησαν στην ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου Ζαν-Μπερτράν Αριστίντ και ξανάβαλαν τη χώρα στο σπιράλ της καταστροφής) ετοιμάζονται να «ανταποκριθούν»...

Η επιχείρηση συντονίζεται από τέσσερις παράγοντες: τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες, τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, τον Λουίς Αλμάνγκρο, γενικό γραμματέα του OAS, και το λεγόμενο Core Group, που συγκροτήθηκε το 2004, μετά το ξενοκίνητο πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Αριστίντ, από τους πρέσβεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, του Καναδά και της Βραζιλίας. Ο Γκουτέρες ζήτησε στις 9/10 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ανάπτυξη «διεθνούς ειρηνευτικής (δηλαδή κατοχικής) δύναμης». Ο Μπάιντεν υπέβαλε στις 15/10 στο Σ.Α. σχέδιο απόφασης για μετάβαση στην Αιτή «δύναμης ταχείας επέμβασης». Ο Αλμάνγκρο δήλωσε ότι «επείγει ο καθορισμός του ρόλου μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας». Το δε Core Group ασχολείται με τη «νομιμοποίηση» της κατοχής μέσα από τη δημιουργία μιας «ευρύτερης» κυβέρνησης (φυσικά χωρίς έστω και... στημένες εκλογές, που αναβάλλονται εδώ και 6 χρόνια!).

Απέναντί τους βρίσκονται οι μάζες της φτωχολογίας της Αιτίς, που διαδηλώνουν για δημοκρατία, σταμάτημα της καταλήστευσης του εθνικού πλούτου, τερματισμό της ξένης κατοχής, τέλος της λιτότητας που έχει επιβληθεί από το ΔΝΤ, χτύπημα της ακρίβειας, ενίσχυση της αγροτιάς για να ξαναρχίσει να παράγει και να θρέφει τον λαό, και αναγέννηση της δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στοιχειώδεις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Απαιτούν επίσης τον τερματισμό της κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας και τη διάλυση των μαφιόζικων ταγμάτων θανάτου (όπως το G-9, το οποίο καθοδηγείται από πρώην αξιωματικό της αστυνομίας), που έχουν πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες μαζικές σφαγές, απαγωγές και βιασμούς. Στο πλάι των Αιτινών στέκονται και δεκάδες κοινωνικά και πολιτικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής, που την τελευταία εβδομάδα πολλαπλασιάζουν τις κινητοποιήσεις τους εναντίον της απειλής νέας ξένης στρατιωτικής επέμβασης...

